

# Uitnodiging Karweikedei zaterdag 25 maart 2023

Doe jij ook mee aan de jaarlijkse Karweikedei? Op deze dag gaan we met een ploeg vrijwilligers aan de slag met diverse klussen in en rondom Kubaard. Dit alles om ons dorp nog mooier te maken! Doordat we dit samen op de Doedag van het Oranjefonds organiseren, kunnen we van hen ook nog eens een kleine financiële bijdrage voor deze dag krijgen.

Er zijn weer verschillende klussen, zoals pompeblêd schoonmaken, wilgen knotten \*) op De Leane, De Gaest en de Vlinderberm, snoeihout versnipperen, zwerfafval verwijderen, bruggetjes, kanosteiger, kom- en verkeersborden schoonmaken en de Vlinderberm bewerken o.l.v. Machteld. We werken met eigen gereedschap en schoonmaakmiddelen.

Alle Kubaarders die snoeihout hebben kunnen het vanaf nu bij de fam. Jongejans aan de Leane nr. 2 op het erf brengen. Dringend verzoek: géén heggensnoeisel, brandnetels, klimop, rozen en bramen, maar alléén takken. Snoeihout graag links naast de oprit deponeren. Het snoeihout wordt dan op 11 maart versnipperd. Graag wel netjes op de bult leggen. Mocht je een grote hoeveelheid hebben dan graag van tevoren even contact opnemen met Harrie, Jelmer of Ger. Dan bezien we of we ter plekke langs kunnen komen om het te versnipperen.

Om 12.00 uur sluiten we af in It Mienskipshûs met warme soep en broodjes voor alle deelnemers. Ook iedereen die door het jaar heen wel eens vrijwilligerswerk doet is van harte uitgenodigd om mee te lunchen. Eventueel gaat de snipperploeg nog door, dat hangt af van het aanbod.

## Programma

09.15 uur	Verzamelen in het dorps huis, bakje koffie of thee en dan taken verdelen
09.45 uur	In actie
12.00 uur	Afsluiting met soep en broodjes
13.00 uur	Weer In actie (voor zover nog nodig)

Tot ziens op 11 maart!

Harrie en Jelmer Vermeulen/Ger van Putten

Opgeven kan tot en met 8 maart door het inleveren van bijgaand strookje bij Ger van Putten, Greate Buorren 31. Bellen/Whatsappen of mailen kan ook naar 06-1081 8910 of [ger@gervanputten.nl](mailto:ger@gervanputten.nl)

---

Ja, ik / wij doen mee aan Karweikedei

.....

Voorkeur voor een onderdeel (wilgen snoeien, schoonmaken, zwerfvuil zoeken, versnipperen)

.....

Ja, ik /wij eten mee (soep met broodjes), met ..... personen

\*) Wilgen snoeien: zie de opmerking aan ommezijde

Wilgen snoeien:

Uit het verenigingsblad 'PUURnatuur' van  komt onderstaand citaat van Jan Gerbens, plantenziektkundige en liefhebber van knotwilgen:

Vanwaar die fascinatie voor knotwilgen?

Ze zijn zo kenmerkend onderdeel van ons landschap, zo typisch Nederlands. En het gaat me aan het hart dat ze verdwijnen, ook omdat ze verkeerd gesnoeid worden.

Wat gaat er mis?

Het is tegenwoordig praktijk om een keer in de drie jaar alle takken van de wilgen er af te zagen. Dan gaat het in een nat voorjaar helemaal mis. De boom gaat weer water naar boven transporteren. Omdat de wortels in het water staan, gaat hij over op een noodademing, waarbij alcohol ontstaat. Maar als er geen levend materiaal op de boom aanwezig is om de alcohol af te breken, gaat de wilg kapot aan alcoholvergiftiging.

Deden ze dat vroeger anders?

Ja, toen gingen ze elk jaar langs de bomen. Wat cruciaal is, is dat ze een aantal takken lieten staan. Kijk maar eens op oude schilderijen met knotbomen. Er staan altijd nog takken op. Die takken voorkomen de alcoholvergiftiging.

Waarom wordt er niet meer op die manier geknot?

De takken hebben geen bestemming meer en dan is het gemakkelijker om een keer in de drie jaar alle takken er af te halen. Na een tijdje weet niemand meer hoe het moet. Ik heb het collega-vrijwilligers en boswachters er over verteld en die pakken de ouderwetse manier van knotten weer op!

**WIJ STELLEN VOOR OM OP ELKE WILG DIE GEKNOT WORDT, DEZE KEER CA. 5 TAKKEN TE LATEN STAAN OM TE VOORKOMEN DAT ZO'N ALCOHOLVERGIFTIGING DE BOMEN LAAT AFSTERVEN.**

